



Lauwersoog gezien door de lens

Wandelen om te fotograferen

Linda Engels



Meindert van Dijk houdt van wandelen en fotograferen. En toen hij deze twee hobby's op zijn lijstje 'dingen die ik het liefste doe' zag staan, besloot hij ze te combineren en natuurfotowandelingen uit te zetten. Regelmatig trekt hij met belangstellenden de natuur in om samen van de omgeving te genieten en iedereen alle kans te geven een mooie foto te maken. Onderweg legt hij ook nog eens uit wat de deelnemers zien, waar ze op moeten letten bij het maken van de perfecte afdruk en is er alle tijd om het eigen fototoestel uit te proberen.

Wie een beetje van fotograferen houdt, kent het probleem: je bent lekker met een groep aan het wandelen, je ziet een mooi fotomoment, blijft stil staan om je camera te pakken en nog voor je op het knopje kunt drukken is je gezelschap een klein stukje in de verte. Je stoppert, ruimt snel je toestel weer op en trekt een sprongetje. Als je hebt gehakt, lukt het je om nog even snel een keer op de knop te drukken, in de hoop dat deze stille pagina een redelijk resultaat oplevert, maar echt redelijk is het niet.

De enige manier waarop je lekker in de natuur foto's kan maken, is door er in je eentje op uit te trekken. Maar dat is ten eerste niet zo gezellig, ten tweede moet je maar net de juiste routes en plekjes weten en het motivert ook niet: op een koude zaterdagochtend is het lekkere warmte bed noch vaak veleidt dan een dampig bos. Als je daarentegen met iemand afsprekt, moet je wel. Maar ja, met wie dan? Meindert van Dijk heeft op dit gebied de oplossing gevonden. 'Ik hou van wandelen en natuurfotografie, dus heb ik deze twee passies gecombineerd', vertelt hij op een koude zaterdagochtend in het natuurgebied Lauwersmeer, in het noorden van Groningen. Hij heeft op deze dag een natuurfotowandeling georganiseerd voor mensen met dezelfde interesses. De acht deelnemers zijn er deze morgen voor het eerst. Ze komen allenmaal redelijk uit de bus, wat voor hen wel zo prettig is: voor een ver-

daggevaar uit Utrecht heeft de twee en een half uur durende nacht naar een voor deze stadsgang als het einde van de wereld voelend gebied iets weg van een halve valantie. Vanaf de zondag bij Drachten is het nog anderhalf uur rijden door het polderland, inclusief een locatieruilen op een openstaande dijk.

'Als je iets vanaf de grond bekijkt wordt het heel anders. Een molshoop ziet er opeens uit als een berg'



Een prachtige, of toch een Nordic Walker?

Overheersende stilte

Maar eraanval ter plekke is alles vergeten. De doekkere, verengende schemering heeft via een schitterende zonsopgang plaatsgemaakt voor een heldere ochtend en in Lauwersmeer kan je letterlijk de stilte horen. Dat is dan weer het voordeel van een plek op anderhalf uur van de snelweg. De Ballumplaat, waar de wandelroute loopt die we zullen volgen, ligt centraal in het Lauwersmeergebied. Vroeger had de zee hier vrij spel en was er een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 een dam gebouwd. Na de sluiting van de Lauwerszee van de Waddenzee ontstond op de grond van Groningen en Friesland het Lauwersmeer. Door de samenvoer van overvloedig water uit



Wetenschappelijk natuurkunst van beoefenaars



Fotograferen vanaf de observatietoren

brede provincies veranderde het water in het Lauwersmeer van zoet in zoet. Hierdoor kon zich op de drooggevallen zandvlakken allerlei soorten begroeiing vestigen. Rietlanden verzuigen en maken bebost. Staatsbosbeheer heeft in het verleden ook in deel van het Lauwersmeergebied bos aangeplant.

Het terrein is zeer gevarieerd. Aan de randen van het Lauwersmeer en op de eilandjes zijn uitgestrekte zielvelden te vinden. Hierin leven allerlei rietgorsen, rietzangers, karekens en kinkardenvissen. Op de meer verlakte zielvelden groeien vele soorten moerasplanten. De natuur in het Lauwersmeergebied is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Nationaal Park.

Korte wandeling

Van Dijk heeft bewust voor een korte wandeling – zo'n 7 kilometer – gekozen. Normaal genoeg voor anderhalf uur, nu doen we er zeker drie uur over. Onderweg wijst hij de deelnemers op allerlei details in de natuur en vertelt een en ander erover.

Als milieu-inspecteur en bedrijfsfoto-

graaf bij Wetterskip Fryslân heeft hij in de loop der jaren de nodige kennis over dit gebied verzameld. En wat blijkt niet zoet, word wel aangevuld door de deelnemers, bijna allemaal ook natuurfreaks.

Wat niet altijd een voordeel hoeft te zijn. Als Van Dijk op een bepaald moment helemaal enthousiast wordt over een gaafje in de grond, wordt deze euforie direct overgenomen door de overige deelnemers. 'Dit is nou het holletje van de graafwesp,' vertelt hij. Acht mensen luisteren aandachtig. 'Die graaft zich in.' Zeven hoofden knikken begrijpend. Ben je echter gek op wat bedektjeler en volgt het pad? Of het is een wandelstok? Suggestie voor voorzichting. De rest niet het spoor van de Nordic Walker die ons voorstap is gegaan nu ook. Van Dijk lacht verontschuldigend. 'Tja, nu val ik wel behoorlijk door de hand hér.'

Wat hij vertelt over de natuur en het gebied is een zachte aanvulling op de route en zeker interessant. Nog leuker zijn de tips qua fotografie. Want daar zijn we tenslotte ook voor gekomen.

De belangrijkste les is inzoomen.

Onze begeleider wijst ons op met moe-

overgroeiende boomstruiken, sport gevormde takken, speciaal geldende bessen en bijzondere boomsoorten. 'Dit wordt ook wel spijkerschift genoemd, want natuurfotograaf is een vogelaar Bonny van der Werp te vertellen. 'Als dit nou beeldvullend maakt en uitvergroot, tip! Van Dijk, heb je een heel mooi schijfje!' Dat is genoeg gezegd: zeker zes mensen holten naar de boom om zo hun eigen kunstwerk te creëren.

Wat Meindert van Dijk niet weet, wordt wel aangevuld door de deelnemers, bijna allemaal ook natuurfreaks

Mieuwe posities

Wie deze keer overslaat, gaat op zoek naar andere inspiratiebronnen, knoopt een gesprek aan met een deelnemer of vuurt vragen op de gids af. Want ook het toestel zelf wordt begekeken: wie iets niet snapt,

vraagt heeft over apparaat, filters, lenzen, digitaal of analoog, kan het bij Van Dijk kwijt. En anders wel bij iemand anders. Want het heerlijke aan deze wandeling is dat iedereen van fotograferen houdt en er dan ook graag over praat. En niemand vindt het bezwaarlijk als je stil blijft staan om een foto te maken. Stecker nog: meestal wordt het gevuld met een 'Oh, ja, dat is inderdaad ook een leuke foto', waarna nog twee mensen hun camera pakken.

Van Dijk helpt bij het zoeken naar nieuwe posities. 'Als je iets van de grond bekijkt wordt het heel anders,' weet hij. 'Een molshoop zie je opeens uit als een berg.' Bonny van der Werp voegt daad bij het woord en gaut er op zijn buik voor liggen - 'Het is inderdaad handig om een vulniszaak of iets dergelijks mee te nemen op zo'n wandeling', voegt onze gids haast onnodig toe. 'Het is inderdaad een bijzonder effect,' concludeert de fotograaf, als hij het resultaat op zijn digitale camera bekijkt. Voor ons doet dat op het scherm een bos ter grootte van een Alp op. Niet slecht, voor Groningen.

Verrekijkers en zoomlenzen

De wandelroute verlaat tijdelijk het bos en loopt langs het water. Een oud zeilschip dat achter de hoge hegstaart, vertrekt het beeld. Als dan ook nog een groep mensen oprukt, is het plastic compleet. Weer worden de camera's getrokken. Maar helaas, de vogels zijn gevlogen. We krijgen een herinnering in een speciale vliegtuigsteen. De verrekijkers werden erbij gehouden en Van Dijk legt iedereen uit wat er te zien is. Ondanks dat het zelfde een zoomlens nog maar stijpjes zijn. Geen foto was er, helaas. Maar wel een schitterend uitzicht over het oude Nederlandse landschap.

Na de toren is het nog een klein stukje, het bos weer in. We zijn alsnog deels al ruim twee uur onderweg en ondanks dat iedereen alle kans krijgt om foto's te maken, spoert Van Dijk ons nu aan om door te lopen. 'Anders komen we er echt nooit!' Wel laat hij ons nog een paar seconden stil staan. 'Zullen we nu allemaal even onze mond houden en alleen luisteren?' We doen het en wachten af. 'Je hoort de stille hér,' vertelt hij trots. 'Waar hoort je dat nog in Nederland?'

Als een groep sunnewaarders lopen we terug, iedereen nog stil, rondkijkend, in de hoop een bijzondere vogel te zien of de son nog een keer door de bomen te zien schijnen. En het is eigenlijk wel goed dat Meindert van Dijk ook dit moment heeft ingehouden, want als je zo bezig bent met het maken van foto's, bekijkt je de natuur eigenlijk alleen nog maar door de lens. Ziehend naar de moeite posities en lichtsituaties. Je zou best vergaten om af en toe dat ding eens op te bergen, om je hoen te kijken en de natuur in je op te nemen. Want hoe goed je ook bent: een foto tal nooit de werkelijkheid kunnen verbeteren. Gelukkig maar, want dan blijft er altijd een excus over om weer op een lange taterdagwandeling de natuur in te gaan. De volgende keer alleen wel wat dichter bij huis...

Praktische informatie

Organisator

Meindert van Dijk gaat zo'n twee keer per maand met een groep van maximaal 14 personen de natuur in om deelnemers aan de natuurfotowandelingen alles uit te leggen over natuurfotografie. Hij zoekt steeds een ander gebied uit, al zijn de dagtochten wel allemaal in het noorden van het land. Hij organiseert echter ook weekenden en die vinden door het hele land plaats. Daarnaast gaat hij enkele wekenenden per jaar niet een zelbstpad op, zodat liefhebbers hetzelfde kunnen combineren met fotografie. Meer informatie is te vinden op de website: www.natuurfotowandelingen.nl.

Wandeling

Tijdens de wandeling op de Ballastplaats hebben we vooral de Observatierroute van Staatsbosbeheer gelopen. Deze blauwe paaltjesroute loopt in een cirkel en begint vanaf de parkeerplaats, vlak voor het Landal Natuurpark Suyderroog. Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl, zoek op 'observatierroute'.

Auto

Neem op de A7 de afslag Boarakker (nummer 33) richting Grijpskerk. Op de N388 de borden naar Grijpskerk blijven volgen. Vanaf deze plaats verder op de N388 richting Ulrum. Bij de kruising met de N361 de weg verlaten, richting Lauwersoog. Na 6,7 kilometer linksaf, De Rug op.

Volg de borden richting 'Natuurdorp Suyderroog'. Aan het begin van De Rug is links het kantoor met werkschuur van Staatsbosbeheer. Na enige tijd bevindt zich aan de linker zijde van de weg een parkerterrein met een bord 'rondwandeling'. Dit is het startpunt. Vanaf het parkerterrein is de eerste bungalow te zien van het Landal Natuurpark Suyderroog.

Openbaar vervoer

Het is niet geheel mogelijk om met de bus tot aan de parkeerplaats te komen. Wie het niet erg vindt om nog een stuk te lopen voor de route begint, kan de trein naar Groningen pakken. Neem daarvan bus 163 van Arriva naar Marmehuizen Lauwersoog. Vanaf hier is het nog ongeveer 45 minuten lopen.

Hotels

Er is een restaurant in het bungalowpark, maar dat is niet altijd geopend.

Tip

Voer wie de rug heeft en een weekende in het park boekt: de stad Groningen is ongeveer 30 kilometer verderop en vanaf Lauwersoog vertrekt minstens drie keer per dag een boot naar Schiermonnikoog.